

## Achtergrondinformatie

Mijn zus en ik hadden de achternaam van mijn vader. Na jaren van emotioneel en fysieke mishandeling wilden wij niks meer met hem te maken hebben. Wij wilden dan ook onze achternaam veranderen naar die van mijn moeder. Wij hebben beiden een jaar moeten strijden om dit voor elkaar te krijgen. Mijn vader werkte dit zo tegen, dat er zelfs met rechtszaken is gedreigd. De emotionele mishandeling ging hierbij gewoon door.

Ik heb zo hard gestreden om mijn moeders achternaam te krijgen en daar ben ik heel erg trots op. Het feit dat ik mijn naam niet door kan geven (zonder mijn man achter te stellen) aan mijn bloedeigen kind, die ik zelf gebaar heb, doet mij heel veel pijn.